

# Koruso

## Popkör i mindre konstellation



Koruso är esperanto och betyder typ "människor som sjunger tillsammans". Malin och Anders berättar här om popkören som var igång innan konceptet Körslaget slog igenom. Koruso har alltid varit en kör men utmynnar här i en mindre sånggrupp med Magdalena, Sanna (Anders dotter) och Samuel tillsammans med Malin och Anders (herr och fru). De ger ut låtar på Spotify med lyssnare världen över. På den avslutade JulToppen gick de in som listetta v 51 med låten "Nu är julen här igen".

### Storpublik

När kören var som störst bestod den av ett 25-tal personer där Tobias Adolfsson figurerade körledare. Inför en publik på 6000 personer på Borggården i Linköping där även det lokala bandet Lana & the Papas spelade, framträdde de på nyårsafton år 2013. Som grupp har Koruso rest runt i fem Östgötastäder med en Queenkonsert med Magnus Bäcklund, Saab Musikkår och Estetprogrammet från Ljungstedska skolan (dansare). På en av konserterna var man dessutom förband till Robert Wells. Nu i julas livesände Koruso från Ljungsbro och den egna replokalen i bostaden, en sändning med hundratals views. Stående gig har de på The Swap i Borensberg varje vår, där det är genomgående -50/-60-talstema. På frågan om marknadsföring så har gruppen testat Facebookkampanjer som varit lyckade.

Med erfarenhet från kyrkokör och musikklass hos flera av medlemmarna blir det ett bra teamwork tillsammans

med Anders som skriver melodierna. Han får en idé, spelar in i mobilen och tar sedan ut ackorden och spelar in alla instrument. Inspelningarna används som bakgrunder när gruppen framträder med leadsång och stämmor.

### Bitchig text

Det föds många idéer till arrangemang. När Anders ville ha något bitchigt i form av låttext fick han vad han tålde. Malin skrev texten till "I'm not sorry" där personen i låten kraschar både gitarrer och basebollträ, bränner sockar och kidnappar katten. Låten hamnade etta på listan Rock/Pop på ProddToppen vid årsskiftet. En annan idé är den barnkör som sjunger på låten Fri. Det är en låt om ungdomar som mår dåligt.

Annars strävar gruppen efter låtar med flonk, ett ord myntat av framlidne Jerry Williams. Låten "I'm not sorry" har just ett typiskt flonk, dvs ett sug och gung i låten.

Magdalena, Anders syster, sätter ofta stämmorna. Alla tre tjejer skriver texterna, Magdalena de svenska och Malin de engelska främst. Samuel bidrar med sin rockiga röst och är fantastisk på stämsång.

*"Vi strävar efter låtar med flonk"*

### No Surrender

Gruppen gör eget material och coverlåtar som kan vara en bra skjuts framåt för att få uppmärksamhet som grupp. Det har man bl a fått med Bruce Springsteens låt "No Surrender" som de gör i Jill Johnssons tappning. Låten har kommit att hamna på en samlingsplatta med massor av olika covers på samma låt.

Anders har tidigare arbetat som ljudtekniker och med radioreklam och som lärare på Mediaprogrammet när det fortfarande fanns. Musiken producerar han i Pro Tools. Gruppen inspireras självklart av Jerry Williams, Bonny Tyler m fl.

Med corona som drabbat musikbranschen hårt är framtiden fortfarande oviss gällande framtida gig. Sedan tidigare har Koruso, som många andra band under den här perioden släppt en coronalåt som heter "Livet ropar kom". Förutom att komma ut och spela så är gruppens önskemål att göra ett album inom kort.



Text & Layout: Lotta L&sz Karlsson  
Bilder: Pressbilder